

Det Rytmiske Selskab: Årsberetning ved generalforsamlingen 11.2. 2015

Jeg vil begynde med at byde jer alle sammen velkommen til generalforsamling 2015
Det er dejligt at se at så mange er mødt op, og jeg vælger at tro på det ikke alene er på grund af traktementet?

Igen i år har vi nye ansigter iblandt os. Så vidt jeg husker er alle stemmegrupper blevet beriget med en eller flere nye stemmer. Ekstra velkommen til jer.

Jeg er klar over at det ikke er så nemt at komme ind i et kor der har så meget fart på som vi har haft og får igen i år. Men vi håber at I vil hænge på så godt I kan, og spørge den der står ved siden af om hjælp. Vi har heldigvis også mulighed for at bruge øvefilerne, det er en kæmpe gave til koret, som vi takker oprigtig for.

Jeg kan fortælle jer nye at I nu er medlemmer i et kor der er meget pligttopfyldende og tager alle slags udfordringer op med godt humør og på en god og konstruktiv måde.

Og tak til jer alle sammen for det.

I det år der er gået, siden sidste generalforsamling, er vi blevet udfordret på mange planer. Der er flere opgaver vi er blevet sat overfor, hvor vi har tænkt:

Hold da op kan vi nå det? Kan vi klare det? Hvordan skal det mon lade sig gøre?

Og ved I hvad? Vi nåede det! Vi klarede det! Vi gjorde det bare, og vi gjorde det GODT.

Alt dette takket være en fælles indsats. TAK for det.

Det gør mig bare så stolt over at synge i et kor med mennesker af jeres karat.

Forårssæson 2014.

Efter de veloverståede nytårskoncerter i Nordlandshallen d. 11. + 12. januar (det var den første af de føromtalte udfordringer) tog vi hul på en ny sæson, og Anders havde som sædvanligt nye og spændende sange til os.

Den 15. februar måtte vi sige farvel til Lone, der var bukket under for sin kræftsygdom. Det var Lones ønske at "hendes" kor kom og sang "Bridge over troubled water" til hendes bisættelse. Det var et meget bevæget Rytmask Selskab der var mødt op i Aa Kirke for at imødegå Lones ønske. Men vi gjorde det, og vi var alle enige om at det var en god oplevelse.

3. Maj var vi samlet til workshop, hvor vi under Anders' kyndige ledelse øvede intenst til de kommende koncerter.

21. maj tog vi turen til Allinge, for at synge i Allinge Kirke.

Bestyrelsen havde et ønske om at vi skulle komme lidt omkring på øen og sprede vores glade sange for måske nye publikummer (familien følger jo trofast med hvor vi end optræder 😊).

Oveni den gode koncert fik publikum så også et par ord med på vejen af pastor Carsten Møller-Christensen.

24. maj gav vi koncert i Rønne kirke. Ved denne lejlighed tog vi entré, og jeg kan glæde jer med at dette indbragte koret hele 4000,- kroner.

28. maj var så samlede på Hintzes gård igen. Denne gang, hver især, medbringende et eller andet lækkert til en fælles buffet. Vi fik spist og snakket meget, og sunget en lille smule. En rigtig hyggelig afslutningsform som jeg personligt synes skal være en tradition?

Og så tror I nok det var sommerferietid, men Det Rytmske Selskab er ikke sådan at stoppe. Allerede 12. juni var en del af koret på stikkerne igen. Denne gang til åbning af "Folkemødet". Og ikke nok med det, også til et "Grand Prix" arrangement, hvor en del af koret lagde stemmer til forskellige organisationers hjemmestrikkede tekster til melodier fra den nationale sangskat. Efter hvad jeg har hørt, var det ikke alle versefødder der passede lige godt! Men i vores kor er ingen udfordring for stor, vi synger det bare!

14. juni mødte vi op til "Fællessang i Rosengade". Der blev omdelt et par ark med gode gamle danske sange, og vi sang sammen med det fremmødte publikum.

Et par numre af vores eget repertoire blev der dog også plads til.

Der var lidt udfordringer med en stærk vind, der havde travlt med at bladre i Anders' noder. Dette betød at han måtte både spille og holde på en gang. Det gik ganske godt indtil han midt i et nummer fik trykket klaverets rytmeboks ind over.

Med Jon Hollensen som liggende nodestativ fik vi dog gennemført uden yderligere uheld.

Og så var det sommerferie!

Efterår 2014

Vi mødte friske og veludhvilede op d. 20. august, friske til nye udfordringer.

20. september deltog vi i "Torvet på den anden ende" i Rønne.

Anders havde arrangeret det sådan at vi skulle synge sammen med og akkompagneret af nogle unge mennesker og en lærer fra Gymnasiet.

Med både klaver, bas, trommer og saxofon fik vi igen prøvet noget nyt. Det gav også mulighed for at høre lidt fra de andre Bornholmske kor der var mødt op.

Alle de tilmeldte kor og "Swingborn" var så sammen om at opføre en sats fra Sacred Concert på den store scene. Vi stod meget tæt og vi kunne hverken høre eller se noget, men vi sang.....

26. oktober var vi inviteret til at give koncert til Kræftens Bekæmpelses Lysfest i Rønne Kirke. En meget stemningsfuld oplevelse, med de mange levende lys, og en fyldt kirke. Alle var blevet udstyret med Kræftens Bekæmpelses blomst, så koret også derved kunne støtte kampen mod cancer.

7. december var det tid til endnu en lysfest. Denne gang på Bornholms Højskole.

Det var anden gang vi var med her, og også denne gang var det en fantastisk god og varm oplevelse.

Ikke mindst vores regn og tordenvejr til "Africa" og at vi kunne stille op med trompetakkompagnement, udført af en amerikansk udvekslingsstudent, gjorde indtryk på publikum.

Denne gang var det Højskolen der gav julefrokost til hele koret som honorar for vores optræden. Det kan vi kun sige tak for.

Dette blev så også vores juleafslutning.

Planer for 2015:

Bestyrelsen har allerede mange planer i hus. Jeg kan fortælle at vi nu er så efterspurgt, at vi faktisk kun selv har taget initiativ til en enkelt koncert, resten er kommet til os uopfordret.

Lige nu ser det ud til at vores forår kommer til at se således ud:

Fredag 8. maj Koncert i Gudhjem Svømmehal.

Onsdag 20. maj i AA-kirke

(Her har vi henvendt os, og er så blevet tilbudt at kirken arrangerer og betaler).

Søndag d.31. maj til et arrangement med flere optrædende i Gudhjem Kirke.

I efteråret er vi også allerede booket til:

Søndag d.25. oktober Kræftens bekæmpelses lysfest

Søndag d. 6. december Lysfest på Bornholms Højskole.

Jeg vil slutte af med en tak til resten af bestyrelsen for jeres indsats for koret, det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer.

Også tak til alle jer der yder en ekstra indsats når der er brug for det.

(Walisisk opvarmning er en rigtig god ekstra indsats 😊)

Med venlig hilsen

Gunvor